

Dank u voor deze nieuwe morgen:

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag,
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek.

Dank U dat Gij hebt willen spreken,
dank U Gij kent een ieders taal,
dank U dat Gij het brood wilt breken met ons
allemaal.



Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
dank U voor wat ik niet verdiende: dat Gij mij vergeeft.

Dank U uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God ik wil U danken dat ik danken kan.

OTH 45 Als een hert

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

OTH 110 U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.