

- **Psalm 19 vers 3 NP (De Nieuwe Psalmberijming)**

3. Door Gods volmaakte wet
wordt onze ziel gered.
Door zijn getuigenis
wijst Hij het goede spoor.
Wie luistert leert daardoor
wat echte wijsheid is.

Wat God beveelt is goed.
Wie dat gewillig doet,
wordt zeker niet bedrogen.
Helder is wat Hij zegt:
het maakt ons hart oprecht
en stralend onze ogen.

- **Op Toonhoogte 466: Zoals klei in de hand van de pottenbakker.**

- | | |
|--|--|
| <p>1 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand', zegt de HEER.
'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer'.
Kneed mij, Here God,
ook als het soms wel eens pijn doet.
Kneed mij, Here God,
U weet precies hoe ik zijn moet.</p> | <p>2 Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben ik in uw handen, o Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot uw eer.
Kneed mij, Here God,
'k wil mij opnieuw aan U geven.
Kneed mij, Here God,
U maakt iets moois van mijn leven.</p> |
|--|--|

- **Liedboek 2013, lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn**

- | | |
|--|--|
| <p>1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.</p> | <p>3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.</p> |
|--|--|

• **Opwekking 715 Wat hou ik van U huis**

1. Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de
Levende God.
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige
stad.
2. Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen
voor U.
3. Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
4. Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere
tent.
5. De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!

• **Gezang 179 NHB**

1. Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.
2. Ieder woelt hier om verand'ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag.
3. Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God