

Opwekking voor kinderen 232: Wij vieren feest

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest
om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf, maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid!

Dus zing ik:
Halleluja, prijs de Heer!
Prijs zijn grote naam!
En zing ik:
Halleluja, prijs de grote Koning!
Jezus is opgestaan!

Opwekking 262: Aan Uw voeten Heer

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U. (2x)

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer..

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer..

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Optoonhoogte 437: Weet je dat de lente komt

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Opwekking 773: Uit liefde gaf God...

Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon,
die zijn leven gaf voor de wereld.
Hij droeg de last, onze schuld en straf.
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht!

Jezus won! Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

Refrein :
Want Hij baande een weg
waardoor wij zijn gered.
Hij's de enige die redt.
Daarom juichen wij luid
en wij zingen het uit:
Prijs de Heer! Prijs de Heer!
Jezus, die de wereld redt.

Maak het nieuws bekend, want Hij komt terug
om de heerschappij op te eisen.
O gemeente zing, want je redder is
nu gekroond met eer en met majesteit.

Hij is Heer, heerser van de hemel!
En zijn naam is Jezus, de Messias.

(Refrein)

Jezus won! Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

Hij is Heer, heerser van de hemel!
En zijn naam is Jezus, de Messias.

(Refrein 2x)

Opwekking voor kinderen 145: Jezus ik wil U bedanken

Jezus, ik wil U bedanken voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven maar ook weer bent opgestaan.

Refrein:

Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U.

U werd geschopt en geslagen, ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door vrienden verlaten, hing U voor mij aan het kruis.
Refrein.

U hebt mijn zonden gedragen en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden, nee Heer, dat begrijp ik niet.
Refrein.

Opwekking 727: Mijn God ik kom naar U (Collectelied)

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig, Heer,
de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.

refrein

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht
en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht,
want dat hebt U gezegd.

refrein

De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is,
zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God,
ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf,
want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.

Opwekking 650: Daarom komt er nooit een eind

Voor uw schoonheid ons getoond,
voor uw komst als Mensenzoon,
voor het wonder dat U gaf,
Wij prijzen U.

Voor uw liefde wondergroot,
voor uw lijden en uw dood.
Hoe U zondaars heeft bevrijd,
Waaronder mij.

Refrein:

Daarom komt er nooit een eind,
komt er nooit een eind
aan de vreugde van mijn hart
vol van dankbaarheid.
Als mijn tijd gekomen is
en ik voor U verschijn
gaat mijn lofzang door.

Als ik de hemel binnenga
begin ik weer van vooraf aan,
zal ik juichend voor uw troon
van genade staan.
In een machtige hemels koor
klinkt dit lied de eeuwen door;
mijn lofzang houdt nooit op,
houdt nooit op!

En in het nauw gedreven,
door angst en zorg omgeven
al zou de wereld U ontkennen,
Ik kom luid en duidelijk voor Jezus uit!

(refrein)

Heer ik prijs U, eeuwig prijs ik U. (4x)