

### Liturgie zondag 23 oktober 2016 9:30 uur

Lied 167	vers 1 en 2	Opw
Lied 167	vers 3	Opw
Psalm 130	vers 2	OB
Schriftlezing	Handelingen 26, vers 1 – 32	HSV
Lied 118	vers 1, 2 en 3	OpwK
Verkondiging	Worden zoals ik, namelijk christen!	
Gezang 481	vers 1 en 2	LvdK
Psalm 145	vers 2	OB

### Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus  
Heffen wij een loflied aan  
Want de geest spreekt alle talen  
En doet ons elkaar verstaan  
Samen bidden, samen zoeken  
Naar het plan van onze heer  
Samen zingen en getuigen  
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten  
Dat God niet veranderd is  
En zijn liefde als een lichtstraal  
Doordringt in de duisternis  
De weg van god is niet te keren  
Omdat hij er over waakt  
En de geest verbreekt de grenzen  
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer  
De weg is open  
Naar de Vader naar elkaar  
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar  
Vader met geheven handen  
Breng ik u mijn dank en eer  
Het is uw Geest die mij doet zeggen  
Jezus Christus is de Heer

Vader met geheven handen  
Breng ik u mijn dank en eer  
Het is uw Geest die mij doet zeggen  
Jezus Christus is de Heer

### Kinderopwekking 118: Meer en meer

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,  
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.  
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus  
ik wil meer gaan lijken op Hem.

In alles wat ik ben en alles wat ik doe,  
wil ik zijn zoals Jezus dat wil.  
Dus ook op elk moment en niet zo af en toe,  
want dat maakt een heel groot verschil.

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,  
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.  
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,  
ik wil meer gaan lijken op Hem.

Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien,  
omdat ik een getuige wil zijn.  
Al ben ik nog wat jong, nou en ... en bovendien  
is voor Jezus niemand te klein.

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,  
%u2028ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.  
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,  
%u2028ik wil meer gaan lijken op Hem.

Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan,  
Daarom geeft God zijn heilige Geest.  
Hij helpt me meer en meer te leven naar Gods plan,  
Zonder Hem was ik nergens geweest.

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,  
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.  
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,  
ik wil meer gaan lijken op Hem