

 **Liturgie morgendienst** 9 februari 2020

Lied 595	Licht van de wereld	Opw
Psalm 40	vers 1 en 2	LvdK
Psalm 40	vers 3 en 4	LvdK
Lied 40	Je hoeft niet bang te zijn	OvK
<i>Schriftlezing</i>	<i>Jeremia 20</i>	HSV
Psalm 40	vers 5 en 6	LvdK
<b>Verkondiging</b>		
Psalm 40	vers 7	LvdK
Lied 334	Heer, Uw licht en Uw liefde	Opw

## Opwekking 595 Licht van de wereld

Licht van de wereld  
U scheen in mijn duisternis;  
nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.  
Bij U wil zijn, elk moment

Refrein:  
Voor U wil ik mij buigen  
U wil ik aanbidden.  
U wil ik erkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig.  
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind naar de wereld gekomen.

Legde Uw heerlijkheid af.

Refrein

En nooit besef ik hoe U leed )  
de pijn die al mijn zonden deed. )  
En nooit besef ik hoe U leed, ) 2x  
de pijn die al mijn zonde deed )

Refrein

## Opwekking voor Kids 40 Je hoeft niet bang te zijn

Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand,  
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur,  
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft,  
als jij je ogen sluit.

## Opwekking 334 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus licht van de wereld vernieuw ons,  
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons:  
schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:  
Kom Jezus kom,  
vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom Heilige Geest, stort op ons Uw vuur.  
Zend Uw rivier,  
laat Uw heil heel de aard vervullen.  
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid,  
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren,  
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer,  
daalt Uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar word U in ons leven,  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

 **Liturgie middagdienst** 2 februari 2020

---

**Psalm 115**      **vers 1 en 2**                      **OB**

**Psalm 115**      **vers 5, 6 en 7**                      **OB**

**Schriftlezing**    **Handelingen 17: vers 16 t/m 34** **HSV**

**Gezang 86**      **vers 3, 4 en 5**                      **LvdK**

**Verkondiging**

**Gezang 86**      **vers 7, 9 en 10**                      **LvdK**

**Gezang 217**     **vers 1 en 4**                              **LvdK**

**Psalm 115**      **vers 8**                                      **OB**

---