

Liederenblad zondag 19 augustus Morgendienst

https://youtu.be/x_VVCVNGiqQ

(filmpje tijdens verkondiging)

Opwekkingsliederen 350

Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.

Opwekkingsliederen voor kinderen 18

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank
of bruin;
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;

God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Liederenblad zondag 19 augustus Middagdienst

Opwekkingsliederen 598

Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden uw handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar uw plan.

U roept mij zacht in uw nabijheid;
daar vind ik kracht,
uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe ik steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.

Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.