

Liederenblad zondag 5 augustus 2018

Morgendienst

Psalm 84	vers 1, 2, 3 en 6	OB
Lied 430		OPW
Psalm 119	vers 1, 30 en 33	LvdK
Psalm 146	vers 1 en 3	OB
<i>Schriftlezing</i>	<i>Deut. 30:15-20</i>	HSV
	<i>Lukas 14: 25 - 33</i>	HSV
Lied 149		OvK
<i>Verkondiging: Weet wel waar je aan begint</i>		
Gezang 442	vers 1, 2, 3 en	LvdK
Lied 733	COLLECTE	OPW
Gezang 444	vers 1, 2 en 3	LvdK

Lied 430 OPW

Heer ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer ik prijs Uw grote naam.

Lied 149 OvK

Refrein:
Ja is ja, nee is nee.
Beloofd is beloofd:
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.

Hij is een God van liefde,
Hij houdt heel veel van jou.
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw.

Refrein

Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn,
en doen wat wij beloven;
dat geldt voor groot en klein.

Collecte: Lied 733 OPW

De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stopt en mijn einde
komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Middagdienst

Lied 167		OPW
Lied 194		OPW
<i>Schriftlezingen</i> 1 Kor. 8:1-31		HSV
	1 Kor. 10:2-11:1	HSV
Psalm 133	vers 1 en 3	OB
<i>Verkondiging: Wat is goed voor de ander?</i>		
Gezang 481	vers 2 en 4	LvdK
Collectelied	Als je geen liefde hebt	
Psalm 27	vers 1	LvdK

Lied 167 OPW

1. Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

2. Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

3. Prijs de Heer, de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator,
mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Lied 194 OPW
U maakt ons één.)
U bracht ons tesamen,) 2x
wij eren en aanbidden U.)

Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

Als je geen liefde hebt voor elkaar H.Lam

Collectelied:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verboden.

Refrein

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen

Refrein