

Liederenblad zondag 27 mei 09:30

Opwekking 772

Ik wil zingen voor de Here.)
Hij, de grote Overwinnaar.) 2x
Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen.)

Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.

Refrein :
Overwinnaar.
Hij is mijn God, Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Mchtig in de strijd, hoog verheven.
Overwinnaar.
Zijn naam is Heer, Hij is een krijgsheld.
Overwinnaar.
Mchtig in de strijd, hoog verheven.

Ik wil zingen voor de Here.
Ontzagwekkend in zijn kracht.
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen.
Ik wil zingen voor de Here.
Hij verplettert elke macht.
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen.

Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.

(Refrein)

Mijn sterkte, beschermer.
Mijn sterkte, beschermer.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.

(Refrein)

Hoog verheven, hoog verheven

Opwekking 569

Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.

-Refrein-
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

-3x Refrein-
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag,

o Heer regeer in mij vandaag,
o Heer regeer in mij vandaag.

Kinderopwekking 85

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha dan
lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. ik zie het
houten kruis zie wat de mensen doen dat Jezus
sterven moet, want dat gebeurde toen

Ik hoor opnieuw zijn stem die roept het is
volbracht en daarna wordt het stil 't is donker als
de nacht, toen stierf hij aan het kruis toen was de
pijn voorbij o ik weet meer dan ooit dat hij dit
deed voor mij

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil ik
bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil hier
aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij ik
had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij.

Opwekking 479

Wij zijn meer dan overwinnaars
door Hem die ons heeft liefgehad.
Wie zal ons nog kunnen scheiden
van de liefde van de Heer.

Want als God voor ons is,
wie is er tegen ons.
Hij die zelfs zijn eigen Zoon
niet gespaard heeft van de dood.
Hij is gestorven en Hij is opgestaan.
Ja, Hij troont nu in de hemel,
aan de rechterhand van God.

Opwekking 798

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

(Refrein)

Opwekking 589

Ik wil juichen voor U mijn heer
met blijdschap in mijn hart
ik wil jubelen voor U heer
mijn hart is vol ontzag

ik erken u Heer bent God
en ik behoor U toe
mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel

en ik ga door de poorten met een loflied
want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe
hef mijn handen naar U op
ik prijs Uw naam
God van de eeuwigheid!!

ik wil juichen voor U mijn heer
met blijdschap in mijn hart
ik wil jubelen voor U heer
mijn hart is vol ontzag

ik erken U Heer bent God
en ik behoor U toe
mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel

en ik ga door de poorten met een loflied
want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe
hef mijn handen naar U op
ik prijs Uw naam
God van de eeuwigheid!!

want de Heer is goed
zijn goedetierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!!
ja de heer is goed
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!!

en ik ga door de poorten met een loflied
want ik wil U ontmoeten deze dag

en ik ga door de poorten met een loflied
want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe
'k hef mijn handen naar U op
ik prijs Uw naam (3x)
God van de eeuwigheid! (3x)

Middagdienst 14.30 uur

Opwekking 125

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.