



Psalm 86	vers 4 en 9	OB
Lied 457	Weet je dat de Vader je kent	OTH
Lied 439	Laat zo je licht maar schijnen	OTH
Lied 241	A tot Z	OvK
Schriftlezing	Lucas 19 vers 1 t/m 10	HSV
Lied 124	Er is geen plaats	HL
Verkondiging	Next 2 You – Het is een feest om te geven!	
Gezang 78	vers 1, 3 en 4	LvdK
Lied 40 (canon)	Zoek eerst het koninkrijk	Opw

Welkom welkom welkom iedereen

Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent

Maar eerst nog even dit
voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt 'ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...

Weet je dat de Vader je kent

Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen,
je bent een oen!
Ze trekken altijd aan me paardenstraat,
ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja omgooit,
ik leer het nooit!
Mijn moeder luisterd nooit als ik wat zeg,
ik heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de Vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom!
Mijn bloes zit onder de spaghettimix,
ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas mij chaggerijn,
ik mag er zijn!
Al zegt me broertje steeds, wat stout ben jij,
God houd van mij. God houd van mij!

Ik weet, dat de Vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Laat zo je licht maar schijnen

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

God is liefde, God is
God is goed

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

Van A tot Z

A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Van A tot Z bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

M van Messias
N is van Ned'rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste

R is van Rots en
S is van Schild

Van A tot Z....

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God

Van A tot Z.... (2x)

Er is geen plaats

Er is geen plaats, er is geen plaats,
Zacheus is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom,
om er toch bij te zijn.

Daar zit de kleine tollenaar,
daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.

Zacheus, waarom schuil je weg.,
zo angstig als een muis?
Zacheus, kom vlug uit je boom
en breng mij in jouw huis.

Zacheus gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast,
Zacheus is een tollenaar,
en Jezus is zijn gast.

Want Jezus, die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:
De ware Zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!

Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu haleluja.

(Refrein)

Halleluja, halleluja,)
halleluja, halleluja.) 4x

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken wordt, halleluja.

(Refrein)

Halleluja, halleluja,)
halleluja, halleluja.) 4x

Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan
halleluja.

(Refrein)

Halleluja, halleluja,)
halleluja, halleluja.) 4x

(Refrein 2x)

Onder de collecte:

Beetje bij beetje

Beetje bij beetje
van jou en van mij.
Beetje bij beetje,
zo geven wij blij.

Beetje bij beetje,
wij geven ons deel.
Beetje bij beetje
en zo wordt het veel.

Alles bij alles,
nu wordt het nog meer.
Alles bij alles
voor God, onze Heer. (2x)

Ik vind het fijn om jou te helpen

Ik vind het fijn om jou te helpen
en je vriend te zijn.
Zeg me waar ik helpen kan.
Ik ben nooit te klein om een
vriend te zijn.
Dus vraag gerust of ik helpen kan.

Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste
vriend.
Jezus helpt mij elke dag.
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn
en dat ik jou helpen mag.

Psalm 91	vers 1 en 5	OB
Lied 720	In de naam van de Vader	Opw
Lied 680	Iedereen zoekt naar liefde	Opw
Schriftlezing	Jozua 2 vers 1 t/m 24	HSV
	Jakobus 2 vers 14 t/m 26	HSV
Psalm 25	vers 6 en 7	LvdK
Verkondiging	Next 2 You – en jij dan?	
Lied 40	Zoek eerst het koninkrijk	Opw
	Belijdenis	Sela
Lied 575	Jezus alleen, ik bouw op Hem	Opw

Jezus alleen, ik bouw op Hem

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn
heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

U maakt ons één

U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.

Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.

In de naam van de Vader

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan. (2x)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Iedereen zoekt naar liefde

Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder;
de hoop van de volken.

-Refrein-

Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.

-Refrein-

Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.

Jezus, laat uw licht
aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.

Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu halleluja.

(Refrein)

Halleluja, halleluja,)
halleluja, halleluja.) 4x

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken wordt, halleluja.

(Refrein)

Halleluja, halleluja,)
halleluja, halleluja.) 4x

Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan
halleluja.

(Refrein)

Halleluja, halleluja,)
halleluja, halleluja.) 4x

(Refrein 2x)

Belijdenis

U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,
mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen,
opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk
en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.
Blijf in mijn liefde, alle dagen;
in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Jezus alleen, ik bouw op Hem.

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn
heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Onder de collecte:

Matthijn Buwalda - Ga!

Er is geen plan B
U wilt uw koninkrijk opbouwen met ons
U gaat met ons mee, altijd trouw aan uw
verbond..
U roept ons op om u te volgen...
U roept ons niet om stil te staan.

U zegt ga
U wilt dat we gaan
Wat heeft de wereld aan uw zegen
Als wij ons niet bewegen

U zegt ga
U wilt dat we gaan
Alleen uw liefde kan de wereld helen
U wilt dat wij die liefde uit gaan delen
U zegt ga

Er gaat veel kapot
U vraagt ons hoop te zijn in de grootste nood
Almachtige God
U bouwt uw koninkrijk op van uit de goot
U roept ons op om u te volgen
U roept ons niet om stil te staan

Refrein (2x)

Willen uw handen en uw voeten zijn
Willen hoop en rijkdom delen
Willen een troost zijn in de diepste pijn

Willen hen die naakt zijn kleden
Willen leven voor een kind dat sterft
Helsen die er word vermeden
Licht voor wie in het donker sterft
Uw gerechtigheid gaan delen.

Kees Kraayenoord – Houd vol

Wij zijn het volk van God
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een levenlang te gast
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars
bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.

Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.