

## Liederenblad ochtenddienst zondag 9 juli 2017

### Lied 377 (Op Toonhoogte)

1. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.  
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.  
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.  
En de regen stroomde neer.  
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.  
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.  
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.  
En het huis op de rots stond vast.
2. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.  
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.  
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.  
En de regen stroomde neer.  
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.  
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.  
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.  
En het huis stortte in met een plof.
3. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.  
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.  
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.  
En de zegen daalt dan neer.  
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.  
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.  
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.  
Bouw je levenshuis op Hem.

### Lied 446 (Opwekking)

1. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?  
Daar's kracht in het bloed!  
Daar's kracht in het bloed!  
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.  
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

Refrein:

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,  
in het bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht  
in het dierbaar bloed van het Lam.

2. Satan gaat rond als een briesende leeuw.  
Daar's kracht in het bloed!  
Daar's kracht in het bloed!  
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?  
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

Refrein

3. Wilt gij de macht van de boze ontvliên?  
Daar's kracht in het bloed!  
Daar's kracht in het bloed!  
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien?  
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

Refrein

4. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.  
Daar's kracht in het bloed!  
Daar's kracht in het bloed!  
Hooft naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.  
Daar's kracht in het bloed van het Lam.

Refrein

## Liederenblad middagdienst zondag 9 juli 2017

### Psalm 75 vers 1 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. U alleen, God, prijzen wij:  
lof voor wie U voor ons bent!  
U maakt ons Uzelf bekend;  
ja, uw naam is ons nabij.  
Wie het horen wil die weet  
welke wonderen U deed.

### Lied 420 (Opwekking)

Refrein:  
Geen andere naam dan de naam van Jezus,  
geen andere naam dan de naam van de Heer.  
Geen andere naam dan de naam van Jezus  
is waard te ontvangen  
de glorie en ere, de kracht  
en de lof in eeuwigheid.

Zijn naam is verheven boven heel de aard'.  
Zijn naam is hoger dan de hemel.  
Zijn naam is verheven boven heel de aard'.  
Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn naam.

Refrein

### Psalm 118 vers 6 en 7 (De Nieuwe Psalmberijming)

6. De steen waar bouwers niets in zagen  
was in Gods ogen cruciaal.  
Die steen mag zijn gebouw nu dragen;  
zijn werk verbaast ons allemaal!  
Dit is de dag van Hem gekregen,  
een dag van blijdschap en gezang.  
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;  
geef voorspoed, HEER, ons leven lang.
7. Wij zegenen de grote koning  
die komt in naam van God, de HEER.  
Vier nu het feest mee in zijn woning;  
leg offergaven voor Hem neer.  
Mijn God, ik zal U dank bewijzen  
met groene twijgen in de hand.  
De HEER is goed, Hem moet je prijzen;  
zijn liefde houdt voor altijd stand.

### Lied 226 (Opwekking)

1. Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, wonder groot,  
Die Zichzelve gaf aan't kruishout, en mij redde van de dood.

Refrein:  
Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij,  
aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf;  
hoe in liefde en genade, Hij 't rantsoen gewillig gaf.  
Refrein
3. 'k Wil mijn dier'bre Heiland prijzen, spreken van Zijn grote kracht,  
Hij kan overwinning geven over zond' en satans macht.  
Refrein
4. Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn,  
om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.  
Refrein