

## Liturgie Oudejaarsavond 19.30 uur

|                      |                             |            |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| Lied 301             | vers 1, 2, 4 en 5           | ZG         |
| Psalm 90             | vers 1 en 9                 | OB         |
| <i>Schriftlezing</i> | <i>Psalm 90</i>             | <i>HSV</i> |
| Psalm 42             | vers 1, 2 en 7              | OB         |
| <i>Schriftlezing</i> | <i>Micha 7 vers 1 t/m 9</i> | <i>HSV</i> |
| Lied 116             | Jezus, Naam boven alle..    | Opw        |
| <i>Verkondiging</i>  | <i>Ik zal uitzien !</i>     |            |
| Lied 733             | Tienduizend redenen         | Opw        |
| Gezang 293           | vers 1 en 3                 | LvdK       |
| Gezang 416           | vers 1, 2, 3 en 4           | LvdK       |

### Zingende Gezegend 301 (wijs ps.24)

1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,  
Uw komst verwacht ik, meer en meer,  
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen.  
Naar U gaat al mijn vreugde uit,  
Ik wacht op U, wacht als een bruid,  
Reikhalzend hunkert mijn verlangen.

2. Onrustig leef ik, opgejaagd,  
Door duizend dromen uitgedaagd  
Die liegen, lokken en verleiden;  
De boze, briesend als een leeuw,  
Gaat brullend rond – ik roep, ik schreeuw  
Tot U o God: kom mij bevrijden!

4. Ik roep, ik smeeek vol ongeduld:  
O Geest, als Gij mijn leven vult,  
O overvloed, o milde regen,  
Dan wordt mijn hart verrassend rein,  
Dan drink ik fris uit uw fontein:  
Water des levens, zuiver zegen!

5. Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,  
Uw komst, de grote ommekeer;  
Hoe vrolijk zal ik U ontvangen!  
Gij die mijn allerliefste zijt,  
Kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,  
Vervul mijn allerdiepste verlangen!

### Jezus, naam boven alle naam (Opw. 116)

Jezus, naam boven alle naam,  
geweldige Redder,  
verheerlijkte Heer.  
Immanuel, God is met ons,  
grote Verlosser, het Levende Woord.  
Jezus, naam boven alle naam,  
geweldige Redder,  
verheerlijkte Heer.  
Immanuel, God is met ons,  
grote Verlosser, het Levende Woord.

### Tienduizend redenen (Opw. 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stopt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.