

# Kracht Stroom

---

Exodus 4: 2

De HEERE zei tegen Mozes:  
“Wat hebt u daar in uw hand?”  
Mozes zei: “Een staf.”



Mozes' bezwaren:

- 1) 3:11 – “maar wie ben ik?”
  - God belooft: “Ik zal bij je zijn”
- 2) 3:13 – “wat is de Naam van die God?”
  - God zegt:  $J^aHW^eH$  = “*Ik ben die Ik ben*” of “*Ik zal er zijn*”.
- 3) 4:1 – ze zullen niet naar me luisteren
  - God geeft drie tastbare tekenen van Zijn macht



Mozes' bezwaren:

- 4) 4:10 – “Ik ben geen spreker”
  - God zegt “Hoeft ook niet: Ik zal je Mijn woorden in de mond leggen”.
- 5) 4:13 – “HEERE, stuur toch iemand anders”.
  - God wordt boos op Mozes om zijn hardnekkige weigering. Toch had de HEERE ook hierin voorzien: Aäron is al naar Mozes onderweg. Dat is genade.





# Kracht Stroom

Exodus 4: 2

Gods Kracht Stroom

Mozes hoeft alleen maar te gaan met wat hij in zijn hand heeft, én in het vertrouwen dat de HEERE hem nabij is in de opdracht die hij van de HEERE ontving.

De HEERE had hem voorbereid op zijn taak:

- Goede scholing en basiskennis
- Goede kennis van de omgeving
- Goede conditie





## Kracht Stroom

Exodus 4: 2

De HEERE zegt tegen u en tegen jou: “Wat hebt u daar in uw hand?”

Mozes zei: “Een staf.”

Wat zeg jij tegen de HEERE?

Wat zegt u tegen Hem?

***Wat is er in uw en in jouw hand?***

