

Omdat God van mij houdt...

...zal ik dit geloven!

Zondag 23



Vraag 59: Maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft?

Antwoord:

Dat ik **in Christus** voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven.

Daarom zal ik dit geloven!

Omdat God van mij houdt...

...zal ik dit geloven!

Zondag 23



Vraag 60: Hoe bent u rechtvaardig voor God?

Antwoord: Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus.

Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben,

toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus.

En Hij rekent mij die toe als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan, ja als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem.

Omdat God van mij houdt...

...zal ik dit geloven!

Zondag 23



Vraag 61: Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent?

Antwoord: Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God welgevallig ben,
maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God uitmaken,
en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen.