

## Wij hebben zekerheid: *daar en hier*

Zondag 18



Vraag 46: Wat verstaat u onder: opgevaren ten hemel?

Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel **is opgenomen** en daar **ons ten goede\*** is, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden

\* **ons ten goede = tot ons heil**

## Wij hebben zekerheid: *daar en hier*

Zondag 18



Vraag 47: Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals Hij ons beloofd heeft?

(als in Mt.28:20)

Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God.

Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde,  
maar

naar zijn godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij  
nimmer van ons.

## Wij hebben zekerheid: *daar en hier*

Zondag 18



Vraag 48: Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, als zijn mensheid niet overal is waar zijn Godheid is?

Antwoord: Volstrekt niet.

Want omdat zijn **Godheid door niets kan omsloten worden en alomtegenwoordig is,**

volgt daaruit

dat deze wel buiten de door Hem aangenomen mensheid is,

maar toch ook in de ene Persoon daarmee verenigd blijft.

## Wij hebben zekerheid: *daar en hier*

Zondag 18



Vraag 49: Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons?

Antwoord:

Ten eerste dat **Hij in de hemel onze Voorspraak** is voor het aangezicht van zijn Vader.

Ten tweede **dat wij [in Hem] ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand** dat Hij als het Hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen.

Ten derde **dat Hij ons zijn Geest als tegenpand zendt**, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is.

# Wij hebben zekerheid: *daar en hier*

Zondag 18

