

# ...verlangen naar de gerechtigheid van God...



**“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.**



**Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”**



**Romeinen 1: 16-17**

# ...verlangen naar de gerechtigheid van God...

---



“Want de gerechtigheid van God wordt **daarin – in het Evangelie van Christus** – geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”



---

**Romeinen 1: 16-17**

## ...verlangen naar de gerechtigheid van God...



**“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.**



**Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar **de rechtvaardige zal uit het geloof leven.**”**



**Romeinen 1: 16-17**